



## Artikelarkiv Arvesølv 2005

### En Københavnertur 1938

af Viggo Andersen

Tirsdag den 4 juli skulle eleverne i 5., 6. og 7. klasse fra Dræby skole på ferietur til København. Vi samledes på Dræby station, hvor lærer Rasmussen råbte vore navne op. Ingen manglede.

Så kom Kertemindeekspresen dampende, og vi myldrede ind i kupeerne. Tønnen fløjtede afgang, og så kørte vi til vort første mål, Odense. Her skulle vi over i et større og finere tog, og videre gik det til vi nåede Nyborg, hvor vi gik ombord på den store færge, der sejlede os over Storebælt, fulgt af skrigende sultne måger til Korsør. Det var sjovt at se disse elegante flyvere komme os så nær og ligefrem snutte brødet ud af hånden på os når vi holdt det ud over rælingen.

Så med tog via Slagelse, Sorø, Ringsted og Roskilde til København, hvor vi var klokken godt 12.



*I 1936 var 6. og 7. klasse fra Dræby skole også i København. De ses her på Tuborgs Bryggerier. For mange var det første besøg i hovedstaden, og det blev en kæmpe oplevelse for de små fynboer. Til venstre står lederen af rundvisningen. Det var København der på denne måde ville sige tak til landboerne, der i gennem mange år havde modtaget fattige københavnerbørn.*

På perronen stod vores københavnske fører (han hed Nystrøm) og tog imod os. I de følgende dage skulle han vise os Kongens by.

Så blev vi i samlet trop ført hen til en skole ved Hellig Kors kirke. Vi blev vist ind i gymnastiksalen, hvor vi skulle sove de følgende nætter.

Første dag startede med morgenvask og morgenmad, så skulle tæpperne og lagnerne, vi havde sovet i, lægges pænt sammen, og så var vi klar til at gå i byen.

Vort første mål var Grundtvigskirken, en kæmpe bygning opført af gule mursten – jeg kan desværre ikke huske hvor mange sten der var brugt. Vi var inde i kirken selv om den endnu ikke var færdigbygget, nedenunder var der en stor festsal.

Derfra kørte vi med sporvogn til Rundetårn, hvor vi løb op ad den sjove sneglegang til toppen, hvor vores fører fortalte os, hvad vi kunne se af slotte og kirker, sikke en udsigt. Det næste mål var Christiansborg med Rigsdagen, hvor vi så alle de

forskellige partiets mødelokaler og selve rigsdagen hvor landets love laves. På de fleste stole var der navne, måske for at de ikke skulle tage fejl.

Vi sluttede af med et tivolibesøg, luftgynger, karruseller, skydetelte, det sjoveste var nok radiobilerne, dem kunne vi ikke få nok af. Vi morede os herligt, og brugte en del penge, men sjovt var det. Klokkeren 22.30 skulle vi hjem og sove, men søvn blev der vist ikke meget af.



*Min klasse – 6. og 7. årgang – der var i København i 1938. Også 5. klasse var med.*

Næste dag startede med besøg på Carlsberg bryggeri, og efter at have set hele virksomheden, fik vi hver en medalje til at sætte i knaphullet. På den ene side stod hilsen fra Carlsberg, på den anden side var Elefantporten afbildet. Derefter fik vi al det vi kunne drikke af sodavand "sæføli".

Vi var også i Zoologisk have, med alle de sjove og sjældne fugle og dyr fra alle lande, bedst var dog aber og søløverne når de blev fodret.

Fra Zoo sejlede vi til Bellevue, hvor vi spiste.

Kastrup lufthavn på Amager besøgte vi og så store og små flyvemaskiner, mest imponerende var dog en stor tysk flyvemaskine med 3 motorer med i alt 3000 hk.

Om aftenen var vi i cirkus, hvor vi morede os over klovnene og måbede over de dygtige artister og veldresserede dyr, en fin afslutning på endnu en dejlig dag i København.

Sidste dag i kongens by skulle vi på Magasin du Nord. På vej derud, gik vi lige igennem det store grønttorv helt fyldt med vogne, boder og kasser og en masse mennesker, der købte og solgte blomster og frugt, der var travlhed.

På Magasin var vi rundt og se det hele også det store lager og butiksareal, stort og flot var det. Til slut fik vi hver et stort bæger is. Vi nåede også et besøg på Nationalmuseet, men fik set for lidt der.

Det var ved at være slut med vores ferie og vi tog afsked med vores flinke rundviser på hovedbanegården. Endnu engang blev der holdt mandtal, vi var der alle, vi skulle nødig glemme nogen. Afgang klokken 14.40 ned igennem Sjælland til Korsør, med færgen over Storebælt til Nyborg, og inden vi så os om var vi på Dræby station.

Det var nogle trætte elever, der sagde farvel og tak til vores lærer, inden vi cyklede hjem for at fortælle mor og far om alt det vi havde oplevet. Tak for nogle dejlige dage.