



Artikelarkiv Arvesølv 2007

En skoledag i 1933

af *Viggo Andersen*

Solen er for længst stået op. Nu skal du op, kalder bedstemor, om lidt kommer Lasse og I skal i skole. Mor og far har været oppe længe, for køerne skulle malkes og fodres, også grisene skriger på mad kan jeg høre. Havregrøden står klar, dejlig tyk grød som vi kan li' det, og rygsækken er klar med det, vi skal have med, tavle, tavleklud, penalhus med griffel og blyant, ABC, regnebog og et par kladdehæfter, samt madpakken, den må vi ikke glemme.

Så kommer Lasse, altid i god tid, takket være ham er jeg aldrig kommet for sent i skole. Der er en kilometer til Dræby hvor skolen ligger. Det er vores første skoleår, så vi stiller vore cykler i alleen ved Dræbygård og går det sidste stykke, jo vi skulle passe på trafikken, dengang gik Kerteminde-landevejen igennem Dræby.



Lars Peter – Lasse – og Viggo på vej til skole.

Snart er alle ankommet, der er piger og drenge fra Vierø, Møllelauget, Trellerup, Moselauget og Dræby, dræbyerne plejer at komme sidst. Præsis klokken otte står vores lærerinde frøken Larsen i døren og kalder os ind til den første time. Der skal holdes mandtal for at se, om der er nogle der pjækker. Så er der morgensang og frk. Larsen læser "Fadervor" og timerne kan begynde.

I dag er det bibelhistorie med Adam og Eva i paradiset have, meget spændende synes vi, kan måske ikke rigtig forstå, at de blev jaget ud af haven, bare fordi de havde spist af et æble. Næste time er skrivning på tavle, for mig er det ingen sag, for min bedstemor har lært mig hele ABC'en og alle tal op til 100, men alle får det lært, og så får vi lov til at tegne lige hvad vi vil, eller efter små modeller af dyr af metal, det var en af mine bedste timer.

Mellem hver time er der et lille frikvarter på 5 eller 10 minutter, men klokken 12 er der middagsfrikvarter en hel time. Dem der bor i byen kan nå at gå hjem og spise. Lasse løber om til Allegården og får middagsmad ved Lars Peter, som han kender. Alle vi andre sidder i gangen, eller hvis det er vejr til det ude på legepladsen med vores madpakker. Der er ikke de store variationer med pålæg, leverpostej, rulle- eller spegepølse, æg og ostemad, og er vi tørstige er der jo vandposten. Så er der tid til at lege lidt inden skoledagen er forbi.

I morgen er det fridag, fri til at lege eller arbejde hvis der er brug for os hjemme i stald eller mark.