



Artikelarkiv Arvesølv 2012

Fra HOKI til Super Spar

af Birte Neerup

Artiklen bygger på samtaler med Otto Mohr Jensen og hans hustru Jonna i april 2008, og er en fortsættelse af Arvesølv-serien om virksomheder og forretninger, der skød op i Munkebo i kølvandet på Lindøværftet.

Samtidig med bygningen af værftet sidst i 1950'erne, etableredes også butikstorvet i Munkebo, da alle de mange nye indbyggere skulle forsynes med både forbrugs- og dagligvarer. Før 1959 var der to købmænd i området: Købmand Larsen i Dræby og købmand Aabjerg i Munkebo, hvortil kom to brugsforeninger, en i Dræby og en i Munkebo. Men allerede inden Butikstorvet var færdigbygget, startede Carl Mogens Sørensen i august 1959 en HOKI-købmandsbutik på adressen Solbakken 414.



Den første HOKI-butik i Solbakken 414

Allerede den første september fik den nystartede købmand en kommiss. Kommisens navn var Otto Mohr Jensen. Otto var udlært hos C. M. Sørensens far i Nr. Aaby, og det var da også faderen, der henvendte sig til Otto, som på det tidspunkt

arbejdede i Aarup, og spurgte ham, om var interesseret i at tage til Munkebo og hjælpe hans søn.

Otto var helt bestemt interesseret, men hans lønkrav var nærmest uhyrligt. Otto ville have 1.000 kr. i månedsløn. Til sammenligning kan jeg oplyse, at en folkeskolelærer tjente omkring 1.100 kr. om måneden.

Selvom kravet tog pusten fra den ældre købmand, stod Otto fast, og han fremførte, at han så heller ikke talte timer, men fortsatte til dagens arbejde var gjort, uanset hvor lang tid det varede. Den ældre købmand bøjede sig, og det blev Otto, der sammen med C. M. Sørensen tog turen ned til butikstorvet, hvor HOKI åbnede i 1960 i den bygning ud mod Solbakken, hvor bl.a. Munkebo Frugt og Blomster ligger i dag. I slutningen af 1963 flyttede HOKI til nye og større omgivelser, nemlig til den anden ende af torvet ud mod Rosendalen, hvor Aktiv Super ligger i dag.

Otto Mohr Jensen søgte imidlertid nye græsgange og nye udfordringer. I starten af 1965 blev han bestyrer af et supermarked i Odense kaldet Dinesca. Sidst på året gik der imidlertid rygter om, at HOKI skulle sælges, og når Otto mødte nogle af de lokale på torvet, blev han hver gang spurgt, om ikke det var noget for ham at købe butikken og blive selvstændig købmand i Munkebo. Han var egentlig interesseret, men havde netop sammen med sin kone Jonna Mohr Jensen, der var lærer på Mølkærskolen, købt grund og bygget eget hus på Risingevej i Munkebo. Efter samråd i familien blev man enige om at slå til, hvis prisen var rigtig, og den 10. jan. 1966 overtog Otto og Jonna HOKI. Han skulle stå for den daglige drift, hun skulle passe regnskaberne og sin lærergerning.

Da Otto startede, var der 7-8 ansatte i butikken. Jonna kan huske, at de første lønninger, der blev udbetalt til de ansatte, lå på omkring 6-7 kr. i timen, og arbejdstiden var 44 timer pr. uge. Da forretningen blev solgt i 1992, var der 15 ansatte. Det var op ad bakke til at begynde med for HOKI. Det blev til rigtig mange arbejdstimer, så Otto var meget spændt på resultatet, da der blev gjort status efter det første år. Hans skuffelse var enorm, da regnskabet viste et underskud på 23.000 kr. Han havde mest af alt lyst til at smide håndklædet i ringen og stoppe. Derfor tog han ud til sin svigerfar, der drev en gård på Vestfyn, for at rådslå med ham. Svigerfaderen rådede Otto til at slå koldt vand i blodet og give købmandskabet en chance til, så skulle overskuddet nok komme.

Og heldigvis bestemte han sig for at fortsætte. Det var godt for Munkebo, for Otto passede som fod i hose til befolkningen i byen. Han var respekteret og utrolig vellidt. Han havde altid en munter og kvik replik til kunderne. Han faldt fuldstændig ind i den specielle jargon og ånd, der er kendetegnende for befolkningen her i byen. For ham selv var det også godt, for det var rigtig gode tider. Der var fuld beskæftigelse, og der var et ungt og købedygtigt kundegrundlag. Gennemsnitsalderen i kommunen var 19 år.

Den 2. december 1971 skiftede butikken navn til Trica. I december 1987 udvidede Trica sit areal og kunne nu også byde på en delikatesseafdeling. Navnet blev samtidig ændret til Trika. Den 21. januar 1992 skiftede Trika navn til Munkebo Storkøb. I de år Otto havde butikken, blev arealet udvidet med jævne mellemrum. I starten var butikken på 240m², og inden han solgte, var arealet 1100m².

Den 8. januar 1991 havde Otto Mohr Jensen 25 års jubilæum i Trika. Han havde personligt inviteret "Pindens" folk til at deltage. De modtog invitationen og havde som alle andre en god oplevelse.

Da han i sin tid købte HOKI, betænkte han sig kun en uge. Han betænkte sig også kun en uge, inden han den 15. november 1992, som 58-årig afviklede ejerskabet af Munkebo Storkøb, der blev solgt til EDEKA.

En ting han nævner, som noget, der har gjorde indtryk på ham, var kommunens opdeling i "den nye by" og "den gamle by". Hans kunder kom fra "den nye by". Der boede også mange nationer i byen i de år, uden at det gav problemer. Værftet havde skotter, englændere m.fl. ansat, men senere kom "fremmedarbejderne", mest tyrkere. De boede typisk i barakkerne på Troels Alle og havde familien i hjemlandet. Også de var gode kunder.



Aktiv Super butikken ved åbningen 20.1.1993

Efterskrift

Siden Otto Mohr Jensen afhændede forretningen, har supermarkedet, med forskellige ejere eller bestyrere, skiftet navn flere gange. Et halvt år efter salget af butikken skiftede den som nævnt navn til EDEKA, og 20.1.1993 til Aktiv Super med Jens Leermann som købmand. I 2008 lukkede butikken, men i marts året efter genåbnede den under navnet Super Spar.